



# Krønike

Arrangementer og begivenheder

## Sangforeningen BRAGE af 1866

2012 / 2013

24. april 2012

**Generalforsamling.** Årets generalforsamling blev indledt med at Formand Frank Hytten bød velkommen. Torben Flindt accepterede at blive valgt som ordstyrer.

Inden den officielle del af generalforsamlingen kunne gå i gang, var der balloting af 2 nye medlemmer Anker Lohmann Hansen og Mogens Hertoft begge blev enstemmigt balloteret ind i koret og blev efterfølgende budt velkommen som fuldgældige medlemmer af formand Frank Hytten.

Derefter fulgte dagsordenen i kronologisk orden iflg. vedtægterne.:

Næstformand Torben Kold læste op af krøniken og Torben var virkelig kommet på arbejde da det forløbne år havde budt på mange arrangementer og skrivelisten havde været stor hele 8 sider blev det til. En indlagt skål pause var nødvendig for at få stemmen klaret.

Formand Frank Hytten kom i sin beretning ind på at det havde været et år med mange aktiviteter på godt og ondt. Koncerter, fester og desværre også dødsfald, da vi havde mistet vores 2 gode sangerbrødre Mark Pedersen og Jørn Peter Andersen. Frank berørte også sin egen situation, som på grund af sygdom havde gjort at han ikke følte, han havde kunnet udfylde sin plads som formand i koret og derfor valgte at fratræde. Frank henstillede også til på baggrund af det forløbne år, at alle kormedlemmer var medansvarlig for at overholde det regnskabsbudget som var vedtaget på generalforsamlingen, endvidere at den stemme som var forpligtiget til at skrive indlæg til krøniken også fik det gjort. Derefter var der markering af kor jubilæer: Anton Hald og Svend Aage Dahl 25 års nål. 20 års medlemskab: Laurits Yderstræde, Bruno Hansen og Keld Kollerup Kvist. 35 års medlemskab Poul Pehrsson. 40 års medlemskab Poul Jensen og Jens Vadsholt 45 års medlemskab Teddy Pedersen. Frank sluttede af med en tak til alle dem som har ydet en indsats for koret i det forløbne år og i særdeleshed til bestyrelsen for det store arbejde som den havde gjort. Beretningen blev godkendt.

Bent Jacobsen fremlagde og gennemgik regnskabet som på grund af budget afvigelser på AOF og festkontoen havde reduceret korets aktiver til kr. 14.194,23. Det nye budget samt en halv årlig kontingent forhøjelse på henholdsvis kr. 100,00 og kr. 50,00. Ville bringe balance i tingene igen. Alt sammen blev godkendt.

Forslag til ændring af vedtægterne under § 5 stk. 1 fremsat af Bruno Hansen blev vedtaget.

Valg til bestyrelsen: Bestyrelsen havde ikke på forhånd tilsagn fra en formands kandidat. En pause og et kompromis forslag om en 1 årig periode medvirkede til at Bruno Hansen påtog sig hvervet som formand. Endvidere blev Preben Rasmussen og Mads Ellekilde valgt til bestyrelsen som suppleanter blev valgt Otto Lange og Anker Lohmann Hansen. Mads Ellekilde modtog genvalg som fanebærer. Til sangudvalget var repræsentant fra 2. tenor og 2. bas på valg. Torben Flindt og Ib Djernø modtog genvalg.

Efter udbringelse af et leve for Brage. Slutter generalforsamlingen

<p>1. maj 2012</p>	<p>traditionen tro med ”Solæg” tilberedt af Torben Flindt. Bruno – 2. bas.</p> <p><b>Forårskoncert.</b> Som sædvanligt havde vi alle glædet os meget til den årlige afslutning som er forårskoncerten sammen med MOFI-koret. Begge kor mødte op 1 - 1 ½ time før til forberedelse - opstilling af borde m.v. samt gennemsynning af det valgte program. Vi var alle spændte på hvor mange gæster der ville møde frem denne dag, da vejret var helt i top med solskin så publikum kunne let fristes til udendørs aktiviteter i stedet for. Men vi blev meget overraskede og glade - publikum nærmest stod i kø for at komme ind, og salen blev tæt pakket som aldrig før – HERLIGT. MOFI-koret stod denne gang for det praktiske, så formanden Majlis Helweg bød på begge kors vegne velkommen og første punkt var fællessang - KOM MAJ DU SØDE MILDE. Herefter gik Brage koret på scenen med Mogens Karlsmose som dirigent med følgende repertoire: Landkjending - Godmorgen lille land - Wise men say - Nina kære Nina - Some enchanted evening - Solskin ombord -Den sømand han må lide - og til slut - Bragemarch. Brage gav en flot koncert - mange sangere var med og vi var veloplagte og i godt humør som vi “smed” ud til publikum.</p> <p>Så var det MOFI-koret som overtog scenen sammen med en meget veloplagt og inspirerende dirigent Pia Vinther sammen med pianist Jesper Vinther. Derefter fulgte et meget varieret program: Forårets horisont - Se nu stiger solen - Halleluja - Ave Maria - Fantasi - When the saints (her synger publikum også med) - Swing low sweet chariot (publikum synger også med) - This train is bound for glory - Fields of gold - The rose. Så sluttes der med fællessang: SE DET SUMMER AF SOL OVER ENGEN.</p> <p>En rigtig rigtig dejlig koncert hvor såvel publikum som sangere havde det så dejligt. Efter koncerten var der som sædvanligt dækket borde i den anden sal hvor der så var gratis snacks + 1 glas vin/øl til så vel publikum som sangere. Salen var stopfyldt og alle hyggede sig i et par timer hvorunder der var forskellige muntre indslag såvel solosang som andre optrædender til alles fornøjelse..</p> <p>Aftenen sluttede med den sædvanlige oprydning hvor alle sangere hjælper til - og så er der sommerferie.</p> <p>Laurits Yderstræde 1. tenor</p>
<p>2. – 3. juni 2012</p>	<p><b>Ribe Korfestival.</b> Lørdag morgen tidlig – meget tidlig, nemlig kl. 05.30 afgang bussen af sted mod Ribe. Heldigvis var der bestilt smurte rundstykker hos bageren på Skalborg Bakke og kaffen havde 1. tenorerne lavet umiddelbart før afgang. Efter holdt ved bageren og senere ved pendlerparkeringspladsen ved motorvejen efter Svenstrup for at samle Mogens Karlsmose og Gunnar Jensen op, gik det sydover. Første stop på vejen var rasteplassen ”Petersminde” ud for Aarhus. Her fik vi sidste mand om bord, nemlig Ove T. Andersen. Samtidig blev det muligt for trængende sangere at blive lettet. Efter yderlige et afvandringsstop nåede vi til Ribe Byferie i rette</p>

	<p>tid. Bagagen blev stillet ind i receptionen og vi hastede videre til fods for at slutte os til de øvrige kor inden marchen gennem byen. Foran rådhuset blev de 600 sangere fra i alt 19 kor budt velkommen af borgmesteren og Ribe Mandskors formand. Den stride blæst og regnbygerne satte sit præg på formiddagens arrangerede sang i gårdene. Der var ikke mange tilhører ud over de kor som vi vekslede med. Men det til trods forløb vor optræden fint. Vore udvalgte kærlighedssange vandt gehør hos det kvindelige publikum. Frokosten var bestilt på restaurant "Sælhunden". Brage er ikke ukendt på dette sted. Det viste sig bl. a. i at værtinden, datter af den tidlige ejer, havde en hilsen med fra faderen og en "Gammel Dansk" på husets regning. Eftermiddagens festivalkoncert foregik i Ribe Domkirke. De fleste af korene havde et indlæg. Brage havde dog i år valgt ikke at medvirke grundet for få tenorer. Vi havde derimod sagt ja til en opfordring om at give et indslag under fetsmiddagen om aftenen. Leifs Kumpaner optrådte her med "Tømrersangen" og "Sixteen Tons" og fik stort bifald. Senere på aftenen dampede Bragesangerne af, én gik i seng, andre gik i byen – hvorhen mon? Ja som traditionen byder, blev vi samlet på "Sælhunden", hvor vi sang om morede os til hen over midnat. Skønsange som "Let mee call you sweetheart", "Nina, kære Nina" (i dagens anledning ændret til "Rinda, kære Rinda") og ikke mindst "O Sole Mio" fremført af Lasse i bedste italienske stil, afstedkom endnu en omgang på husets regning. Næste morgen efter en dejlig morgenkomplet gik turen hjemad med "stillebussen". En rigtig god tur med sang og socialt samvær i højsædet. Torben - 1. tenor.</p>
16. november 2012	<p><b>Stiftelsesfest.</b> Stiftelsesfesten var denne gang henlagt til selskabslokalerne Gl. Kongevej, Nr.Uttrup et arrangement som var kommet i stand ved 2. tenor Gunnar Grøns mellemkomst. 2. basserne som stod for arrangementet havde gjort sig megen umage med at pynte bordene op. 43 feststemte deltager var mødt op til festen som startede Kl. 18:00 med velkomst af formanden. Derefter spisning, en dejlig Buffet fra Sejlflod Hotel. Under spisningen var der underholdning ved musiker Flemming Baade som også senere spillede op til dans. Aftenen blev krydret med underholdning, solo indslag, en mini koncert af Brage og et festlig indslag i form af en komisk opera opført af "Leifs kumpaner". Endnu en rigtig god Stiftelsesfest i rækken af mange. Bruno - 2. bas</p>
17. november 2012	<p><b>Anker Lohmann-Hansen 70 år.</b> Anker havde lejet Vaarst`s klubhus i dagens anledning, og det var der god grund til. Der var stort fremmøde af lokale borgere, mange kollegaer og forhenværende kollegaer, samt familie, venner og ca. 20 sangerbrødre fra Brage. Til at underholde havde Anker hyret pianist Knud Erik Trane. På taler fra de lokale kan vi forstå, at Anker ikke har haft een finger med i spillet om udviklingen af Vaarst, men flere håndfulde fingre. I Vaarst vil man komme til at savne ham, da han nu flytter til Gistrup. Det kan beboerne i Gistrup glæde sig til, da Anker ikke kan lade være med at blande sig i udviklingen af lokalsamfundet, så tillykke til Gistrup. Ankers datter Ida sang for os, sikke en oplevelse. Det gav gåsehud på hele kroppen, wau siger jeg bare. Jeg talte med Ida, og hun vil gerne være solist ved en koncert sammen med Brage. Det bør vi gøre noget ved. Brage gav under ledelse af Mogens Karlsmose Anker, Et dansk hurra. Herefter sang Brage inklusiv Anker, Wise men say, Love me tender og Let me call you sweethard. Senere fremførte Leif`s Kumpaner, hvor også Anker</p>

2. december 2012	<p>deltog Operaparodien "Kunigunde", til stor morskab for tilhørerne. Til sidst vil jeg blot nævne, at der var en stor flot buffet og efterfølgende kaffe og kage. Tak for en dejlig dag til Anker. Leif - 2. bas.</p> <p><b>Julekoncert Vestergården.</b> Som traditionen foreskriver, var BRAGE også i år på Aktivitetscentret Vestergården på den første søndag i december. Juleprogrammet indeholdt et udpluk af vore julesange og salme fra julemappen. Dog havde et nyt nummer sneget sig ind "Away in a Manger". Og som noget nyt havde vi Lars Agesen som pianist. Det skulle vise sig at være en stor fordel, idet dirigent Mogens på grund af flyforsinkelse ikke kunne komme før midt i pausen. Han gik således ikke glip af æblekagen. Opvarmningen og første del af koncerten stod Lasse og Lars for til både publikums og sangernes store tilfredshed. Mogens tog over efter pausen og 2. afdeling forløb også meget tilfredsstillende. Altid en rigtig hyggelig eftermiddag. Torben - 1. tenor</p>
11. december 2012	<p><b>Juleafslutning.</b> I år havde 1. tenor tjansen med at arrangere juleafslutningen. Der mødte i alt 42 personer op til en hyggelig aften med spisning og fornøjelig julestemning. Buffeten var pålægsgbord og ost, som var leveret via Preben. Der blev ind mellem aftenens forskellige indslag sunget fra højskolebogen. Otto læste julehistorie. Og som han sagde en gammel, men ved vort bord var der enighed om, at han da vist selv havde digtet lidt om på den. God og morsom var den. Auktionen blev på sikker vis styret af Svend Aage og indbragte 3.327,- kr. Inden vi skiltes sang BRAGE firstemmigt for vore damer. Det var dog uden dirigent, men med assistance fra Ib Maagaard og Mogens Hertoft, blev starttonerne fordelt og sangene forløb til stor tilfredshed for det "kræse" publikum. Ved afskeden blev der uddelt megen ros til maden såvel som hele aftenens forløb. Torben - 1. tenor.</p>
4. januar 2013	<p><b>Torskegilde.</b> 28 sangere (2 afbud ) mødtes 18.30 til en snak over en øl. Kl. 19.00 kaldtes sangerne til bords fordi torsken var klar til servering. 3 gange torsk med al tilbehør og gildet var "skudt i gang". 2 fællessange fra papir blev sunget: "Vi kan sagtens være glade" og "En sang om øl".</p> <p>Årets Sanger 2012, Ib Maagaard, rejste sig og sagde, at han havde været glad for at modtage pokalen, men nu havde han haft lige så meget besvær med at finde Årets Sanger 2013 ud af flere kandidater; MEN "jeg vil gerne give pokalen til en sanger, der er trådt i karakter, og som også har lavet underholdning ved flere lejligheder og været med ved alle festligheder i koret, nemlig 2. bas Svend Aage Dahl, som nu er Årets Sanger 2013". Svend Aage takkede og syntes, det var sjovt, at lige Ib skulle udnævne ham, fordi han havde "skældt ud". "Men der var håb forude for de af os, der havde været med i mange år! – TAK for det" sagde Svend Aage.</p> <p>Bruno Hansen underholdt med guitar og sang: "Bad moon rising" og "Jeg har været på valsen".</p> <p>Fællessang fra papir: Torskegilde. Ib Maagaard sang "På fallittens rand ( Åh – kom dog hjem! )" med Poul Jensen ved klaveret. Gunner Hansen sang derefter "3 røvere fra Rold". Mads Ellekilde fortalte om Lone, der gik i spagat på flisegulvet.</p>

	<p>Fællessang: Bellmanns "Bort al vad oro gør" og derefter "4 skåler" Mads Ellekilde fortalte vittighed om at få et ønske opfyldt. Fællessang: Sangerhilsen Mads E. fortalte om 2 kvinders samtale om mænd. Torben Kold-Hansen sang "Amanda fra Kerteminde" med Mogens Karlsrose ved klaveret. 3 1. tenorer (Preben, Torben K og Tjalfe) sang en fræk version af "Herlig er sommernatten". Svend Aage Dahl sang 2 sange: "Stadig et lille skvat" og "Flade Jensen". Bruno H. spillede på guitar og sang: "Blue moon". Keld K. Kvist sang engelsk version af "Lev dit liv mens du har det" Derefter blev der serveret kaffe og æbleskiver med marmelade og floursukker. Punchbowlen gik rundt, og formand Bruno Hansen startede med at omtale det forgangne års aktiviteter og den kommende sæsons muligheder. Hver sanger fyldte så sin sidekammerats glas med gløgg efter en kort tale. Formanden sluttede af med at afrunde med indholdet af talerne og drak det sidste af gløggen. Under Mogens Karlsroses ledelse sang vi "Ein könig ist der wein" og den danske version "En kølig pils på vej". Inden det almindelige opbrud med betaling og forsøg på at finde sin jakke sang vi den sædvanlige afslutningssang "Ro tyst". Alt ovenstående var set, hørt eller smagt af Frank H. Hytten - 2. tenor, der kom alt for tidligt hjem!</p>
9. – 10. februar 2013	<p><b>DSF kursus i Vandel.</b> Igen i år deltog Brage. 9 sangere satte tidligt lørdag morgen kursen mod Vandel Ungdomsskole, hvor eleverne havde vinterferie, så 130 sangere kunne indlogeres og benytte gymnastiksal og ikke mindst blive godt beværtet i kantinen. Som altid ved disse kurser bliver man overrasket over, hvor meget der kan indlæres på forholdsvis kort tid. Desuden fik vi udførlig instruktion i klangdannelse. Alle vokaler synges med en mundstilling som svarer til at synge "O". Til aftenens underholdning bidrog vi med "Kunigrunde". Stor jubel fra publikum. På sådan en weekend er såvel det sanglige som det sociale helt i top. Torben – 1.tenor</p>
12. april 2013	<p><b>Else og Teddy - Guldbryllup.</b> Vi mødte beredte og sangbare på Hellevangens selskabslokaler kl. 10.30 til en hurtig opvarmning og en gennemsyngning af de sange, der skulle leveres. Efter dette gik vi ind i selve selskabslokalet, hvor der var reserveret 2 borde til Brages medlemmer lige indenfor dørene. Et strategisk godt sted både af hensyn til rygerne, og med tissevatoriet i sigte for de ældre herrer med mindre blæreplads. Da alle var samlet både familie, venner og tidligere kolleger holdt Teddy en velkomsttale og fortalte om menuen, der bestod af slagter Stillers pølsebord. Og hvilket orgie af dejlig mad. Uanset hvor kræsen nogen monne være, var der noget for enhver, dertil vin både rød og hvid, øl og snaps og sodavand. Alt af det gode mærke ad libitum. Brage sang "Morgensang af elverskud", "Sangerhilsen", "Vismanden", "Elsk mine tænder" og "Gammel øl". Som noget særlig til anledningen blev afsunget "Else kære Else" af John Mogensen, og Teddy måtte også synge for sin Else i "Let me call you sweetheart", så ikke et øje var tørt.</p>

<p>13. april 2013</p>	<p>Senere optrådte nogle af sangerne med Tømrersangen med Ib som solist efterfulgt af sangen om Knude Kaj.</p> <p>Senere sang vi også ”Ren som en jomfru” og fik en lille én til. Derefter begyndte man stille og roligt at sive hjem efter en pragtfuld dejlig fest. Jeg glemte at sige, at Bruno holdt en tale for gulddparret og bl. a nævnte, at Teddy havde været medlem af koret i 47 år.</p> <p>Otto – 1. tenor</p> <p><b>Forårskoncert med FDF seniorblæsere.</b> Og Brage marcherede ind med næsen i sky.....</p> <p>Vores dirigent kom på arbejde den famøse lørdag eftermiddag, da hans habile mandskor skulle agere snobbete engelske ”overklassesoldater” ved indmarchen til et fællesnummer med de aldrende men dygtige FDF Senoirblæsere. Der var nogen der havde glemt deres militære disciplin, og andre har vist aldrig været i trøjen og lært at spadsere, som soldater i Nordkorea gør det nu om dage.</p> <p>Pyt! Sangerne gjorde det fint i samarbejde med de lystige blæsere og det lavede da gevaldigt op på stemningen blandt publikum, at se disse flotte mænd give det bedste de havde lært - af Mogens. Som han selv havde sagt forinden: Skidt med sangen - det er fremtoningen der tæller i dag!</p> <p>Og minsandten om vi ikke gjorde god figur, selvom der her og der blev improviseret en tone. Man er vel professionel, syntes parolen at være.</p> <p>Der var ikke et øje tørt, da vi med sikkerhed leverede vores sjæler "Wise Men Say" - som vist nok hedder "Can't Help Falling in Love With You" i virkeligheden. Men det kan vi jo ikke tage os af.</p> <p>Med usvigelig sikkerhed og stort overskud leverede vi vort tredje nummer i form af John Mogensens "Så længe jeg lever". Den sad hvor den skulle. De følgende tre sange "En skål for den mø" og de binationale drikkevise rørte også publikum, men det var dog lige før at kraften var ved at gå lidt af os primadonnaer - 1. tenorer, for der blev langt op til de højeste toner efter de foregående bravour-numre. Men det gik dog.</p> <p>Det var med en vis lettelse at de lidt slidte - men tilfredse - sangere fik en værdig afslutning med en latinsk sluddervise i et fast men roligt tempo. Ingen ekstranumre, og det var måske også meget godt.</p> <p>Lasse – 1. tenor</p>
-----------------------	--