



Krønike

Arrangementer og begivenheder

Sangforeningen BRAGE af 1866

2011 / 2012

12. april 2011

Generalforsamling. Modsat på sidste års generalforsamling kunne der optages et nyt medlem. Ved enstemmig ballotering blev Ole Ellyt Sørensen optaget i koret.

Formand Bruno Hansen berørte i sin beretning det nyligt afholdte visionsmøde, som nu skal danne grundlag for bestyrelsens videre arbejde. Derudover udtrykte han en bekymring for sangernes engagement, idet fremmødet til de nyligt afholdte koncerter kun var ca. 50%. Herefter blev årsnåle traditionen markeret med 10 årsnål til Mogens Karlsmose.

Der blev vedtaget en kontingentforhøjelse. Medlemskab koster fremover 400,- kr. og for pensionister 200,- kr. pr. halvår.

Under indkomne forslag blev det vedtaget at den faste spalte "Stafetten" i Braget kun skal videregives mod forudgående accept af modtageren. Endvidere vedtoges det at indlæg til Krøniken vedrørende afholdte arrangementer skal refereres af månedens stemme og sendes til redaktøren.

Bruno Hansen ønskede ikke at forlænge sin midlertidige formandsperiode. Det ekstraordinære formandsvalg førte til valg af Frank Hytten, som ny formand i Brage. Genvalg på de øvrige poster. Efter sidste punkt "Eventuelt" var der solæg ad libitum.

3. maj 2011

Forårskoncert. Forårskoncerten sammen med Mofi koret blev afholdt på en dag hvor vejret ville alt andet end forår, der var hundekoldt udenfor, men indenfor i Ryesgade var der heldigvis varmt og forårsstemning. Stemningen blev godt hjulpet på vej af, at der var pyntet op med forårsgrene fra Bent Jacobsens have. Den forventning som er før en koncert og den forløsning som kommer, når koncerten er godt overstået og vi efterfølgende i hyggeligt selskab kan ønske hinanden god sommer, blev til fulde indfriet.

Koncerten var programsat til kl. 20:00 en halv time senere end normalt. Grunden var at vores øvesal var optaget af eksamen og vi derfor ikke kunne disponere over denne så tidligt som vi plejede. Koncerten indledtes med at Næstformand Torben Kold-Hansen i fravær af formand Frank Hytten bød velkommen til en fyldt sal af kor deltagere og publikum. Derefter blev ordet givet videre til Mofi korets nye formand Majlis Helveg som er en god bekendt af Brage gift med vores 2. bas Finn Helveg så vi er jo nærmest kommet i familie med Mofi Koret i hvert fald er relationerne de 2 kor i mellem ikke blevet mindre. Majlis præsenterede Mofi koret som indledte koncerten med deres program efter at vi havde sunget fællessangen. "For alle de små blomster". Mofi Korets program var følgende: Ave Maris Stella, Løvetand, Locus iste, Som sol, der rammer kloderne, Ave verum, Lord Hold me, Har du visor, Se nu stiger solen, Aquarius og Rytme. Hvert enkelt nummer blev forud ledsaget af en detaljeret beskrivelse af enten nummerets komponist eller dets tekstforfatter. Derefter fulgte Fællessangen Kom maj du søde milde. Hvorefter Brage sang sit program fint annonceret af Torben Kold-Hansen. Brages program var følgende: Kornmodsglansen, Amazing Grace, Calle Schewens vals, Köningslied/Kølig pils, Gammel øl, Så længe jeg lever, Nina kære Nina, Den røde tråd og Bragemarch. Så

	<p>længe jeg lever, Nina kære Nina og Den røde tråd er numre fra det nye repertoire som koret har arbejdet med det sidste år og det samt hele koncerten forløb fint.</p> <p>Som afsluttende fællessang, blev der sunget ”Når egne knoppes”. Derefter var der blomster overrækkelse til dirigenterne og vin til aftenens pianist. Overrækkelsen blev foretaget af Torben Kold-Hansen som havde en travl aften. Han fik fuldt fortjent kindkys af dirigenterne.</p> <p>Sidste halvleg efter koncerten, forløb som sædvanligt muntert, der var stillet borde op i koncertsal II fint pyntet med forårgrene. Der var en bar med ”Snacks og drikkevarer”. Den første genstand var på husets regning, de efterfølgende var for egen regning. Man har åbenbart ikke ladet sig nøje med den ene for der kom en del penge i korkassen. Det praktiske ved arrangementet stod 2. basserne for og det kom de godt fra, men det skal dertil siges at uden hjælp fra hustruer og sangere fra andre stemmer var det nok ikke gået så godt og så let. Der blev underholdt af både Mofi og Brage sangere, med skønsang, visesang akkompagneret på guitar samt oplæsning. Preben Rasmussen fik overrakt en vingave i anledning af at han har rundet de 60 år og selvfølgelig det obligatoriske Harmonisk hurra. Det samme fik Laurits Yderstræde som havde fødselsdag på selve koncertdagen.</p> <p>Det er efterhånden blevet en god tradition at vi afslutter sæsonen ved en fælles forårskoncert med Mofi koret.</p> <p>Forårs koncert 2011 var igen en god en af slagsen.</p>
<p>14. maj 2011</p>	<p>Ryesgade Skoles 100 års jubilæum. Koret mødtes Kl. 9:00 til opvarmning og forprøve under en veloplagt Mogens Karlsmoses kyndige vejledning. Mogens havde overtaget dirigent hvervet, fordi Camilla var forhindret i at deltage.</p> <p>Kl. 10:00 Flaghejsning og velkomst ved formand og næstformand for Vest Samråd Jahn Poulsen og Knud Johansen, derefter hovedtalen leveret af rådmand Thomas Kanstrup Larsen.</p> <p>Efter de pæne ord sang Brage sit program: Morgensang af Elverskud God morgen lille land I Danmark er jeg født</p> <p>Koncerten foregik i det fri i Skolegården. Vi sang flot iflg. Mogens Karlsmose, men desværre for os var der mødt rigtig mange mennesker op, og de havde så meget at tale om, at vores sang delvis druknede i støjen fra deres stemmer. Vi havde derfor problemer med at høre hinanden.</p> <p>Om ikke koncerten var en succes. Så var det trods alt en god mulighed for at gøre reklame for Brage, hvilket både formand Frank Hytten og næstformand Torben Kold- Hansen benyttede sig af ved præsentation af koret og annoncering af vores program.</p> <p>Brage fik penge for koncerten og vi sangere blev beværtet med en øl. Efter at have ønsket hinanden god sommer gik man hver til sit.</p> <p>Jubilæet fortsatte indtil kl. 15:00 med forskellig underholdning. Vestbyens Samråd kunne glæde sig over et særdeles godt besøgt arrangement.</p>
<p>10. juni 2011</p>	<p>Mark Pedersen – begravelse. Vi sang ved vor gode sangerbror, 1. bas Marks begravelse fra Ansgar Kirke i Aalborg. Marks indsats for koret såvel sangligt, som i bestyrelsesarbejde, heraf en tidligere 4 årig periode på formandsposten, vil altid stå i vores erindring.</p>

8. august 2011

Jørn Peter Andersen – bisættelse. Endnu et dødsfald i Brage. Vi sang ved vor gode sangerbror, 2. bas Jørn Peters bisættelse fra Biersted Kirke. Jørn Peter vil blive husket for den store indsats for koret såvel sangligt, som pianist, og som sekretær i bestyrelsen af flere omgange.

1. oktober 2011

DSF lørdagskursus i Aalborg. Klokkeren 8.30 mødte de første af 40 sangere til kaffe, rundstykker og bitter i Brages lokaler i Ryesgade, i Aalborg. Kurset startede kl. 9.00; men det sociale, og hyggen blandt sangere er bestemt ikke det mindst væsentlige ved sådan et arrangement.

Instruktører ved kurset var 3 inspirerende og oplagte medlemmer fra Dansk Sangerforbunds musikudvalg: Betty Fievé, Lau Michelsen og Christian Bennedsen.

Betty tog sig af opvarmning med rytme, klap og folkedans. Vi var vist nok ret mange, der fandt ud af, hvorfor vi gik til sang, og ikke folkedans.



I det videre forløb skiftedes de 3 til at svinge armene ved "indstuderingen" af i alt 6 sater fra forbundets udgivelser. Indøvningen blev selvfølgelig ikke helt færdig; men tilstrækkelig til, at vi kunne fornemme, hvordan det færdige resultat ville blive, jo, det er fantastisk, hvad sådan en hel dags koncentreret arbejde kan give. Netop koncentrationen var hele

Lau instruerer

dagen fantastisk, alle var opmærksomme og lydhøre. Der var stort set ikke overflødig snak i sanglokalet. Men i pauserne, ja, der blev der i hvert fald taget revanche.

Kurset sluttede kl.16, og alle tog hver til sit. Der har sikkert været sang og tilfredshed i alle bilerne, efter endnu en god dag blandt sangerbrødre.

40 sangere, heraf 11 fra Brage. Ja, vi kunne have været flere, og det kan der selvfølgelig gættes på mange årsager til, at vi ikke var. Men at én af sommerens bedste solskinsdage faldt netop denne lørdag, kunne man vist ikke vide.

27. oktober 2011

Margrethekirken - syng dansk dag. BRAGE var indbudt til at syng dansk i Margrethekirken sammen med MOFI-koret.

Det blev en meget dejlig og hyggelig aften for deltagerne og tilhørerne, for først sang vi kirken og dernæst vandrede de fleste til den tilbyggede menighedssal, hvor der blev fortsat med danske sange kun afbrudt af kaffe, brød og lagkage.

I kirken startede vi med et par danske sange, som organisten havde valgt – og stemningen blev løftet med det samme blandt de tilstedeværende.

Derefter sang BRAGE 1. "Morgensang af Elverskud" (I østen stiger solen op) og 2. "Sangen til Danmark" (Som en rejselysten flåde). Godt bifald!! Derefter endnu et par fællessange hvorpå MOFI sang 2 sange (meget længere end vores ☺)

Efter endnu en fællessang tømtes selve kirken og menighedssalen fyldtes.

Danske fællessange, først et glas rødvin med kiks og ost og lidt senere kaffe og så MOFI og BRAGE med lidt underholdning.

29. oktober 2011

BRAGE sang 1. "Så længe jeg lever" og 2. "Calle Schewens vals" (svensk MEN med dansk tekst)
Disse sange fik vi også et meget flot bifald for, så vi måtte have gjort det godt!!
Alt i alt en god sangaften – og med flot sang af BRAGE.
Iagttager: Frank H. Hytten, 2. tenor

Hotel Hvide Hus – Elinstallatørforeningens 100 års jubilæumsfest.

26 Bragesangere mødte op og sang under ledelse af dirigent Camilla Callesen. Vi skulle synge kl. ca. 20.00, men blev lidt forsinket. Ventetiden blev fornuftigt udfyldt med en enkelt øl.

Poul Arne Poulsen, Åge Holmgaard og Bent Jakobsen nåede også at klæde om til sangeruniform.

Vi sang følgende:

Morgensang af Elverskud.

Calle Schevens vals.

Das Königslied / En kølig pils.

Some Enchanted Evening.

Solskin ombord.

Den sømand han må lide.

Bragemarch.

Sammen med publikum blev "Elektrikersangen" sunget.

Lokalet vi sang i var ikke optimalt, det hjalp når Arne Lietzen akkompagnerede på klaveret.

Efter vor optræden havde vi set frem til en kold øl – den har vi stadig til gode.

Torben Flindt, 2. tenor

11. november 2011

Stiftelsesfest.



Festen blev holdt i Cafe Frederiksbergs Selskabslokaler

Det var 1 Bas som stod for tur til at arrangere Brages årlige stiftelsesfest.

Da vi blev bekendt med, at udgifter til leje af lokalehjælp til servering, bordpynt, duge, servietter, etc. var på mellem 4 og 5000 kr. bestemte vi os for at prøve alternativt at bestille en færdig fest, hvor vi selv var fri for at slæbe på borde og selv stå for borddækning og oprydning (1 basser tænker jo praktisk).

Vi havde forventet ud fra senere års deltagelse, at vi nok blev ca. 40 deltagere, så vi var overrasket over, at vi kom op på næsten 60. Vi var klar over, at det var lidt i overkanten til lokalet som festen skulle holdes i, men vi fik da plads til alle.

Festen gik rigtig godt. Vi fik serveret en 3 retters menu og der var fra starten en meget festlig stemning og allerede efter forretten kom det første festlige indslag. Et Syngespil/udstyrsstykke som var en genopførelse af en komisk 5-stemmig kanon "En forstyrret serenade", som havde premiere på Ranum seminarium i 1930'erne med deltagelse af Mogens Karlsmoses far. Mogens havde sat det op igen, og på rollelisten var Mogens, Arne, Mads, Leif, Ib M., Preben og Torben K.

	<p>Senere sang Marianne og Mads om Søren's frisør, og Ib M. bidrog med den sande historie om sangen fra Solitudevej. Alle indslag var rigtig gode, og der var stort bifald til samtlige.</p> <p>Flemming Baade som stod for musikken gjorde det jo som han plejer, rigtig godt og sang nogle viser, som ingen af os vist kendte. Han spiller jo også lige den musik, vi synes er god både under middagen og til dansen.</p> <p>Det var en rigtig god fest, og det kan kun anbefales at vi i Brage fremover arbejder ud fra at Stiftelsesfesten holdes ude i byen. Dog helst i et lokale med en bedre akustik, som ikke var så god på Frederiksberg.</p> <p>Teddy P. 1.bas.</p>
27. november 2011	<p>Hasseris Gymnasium – Julekoncert med FDF seniorblæsere. Brage var blevet inviteret til at deltage i denne traditionsrige julekoncert med FDF Seniorblæserne. Selv om vores deltagelse ikke fremgik af den første invitation, kom vi til at synge for et stort publikum.</p> <p>Blæserne lagde ud med traditionel messingsuppe.</p> <p>Vi sang 4 julenumre, og skulle derefter sammen med Seniorblæserne fremføre "Den Hellige Stad". Selv om det var enstemmig sang, var det alligevel sjovt bare at "give den gas".</p> <p>Det blev en meget hyggelig eftermiddag med mange tilhørere, som var placeret ved kaffeborde. Brage fik dog kaffen byttet med "noget andet".</p> <p>Håber ikke at det er sidste gang, vi får mulighed for at deltage i et sådant arrangement.</p> <p>Poul Jensen 1. bas.</p>
1. december 2011	<p>Vor Frue Kirke – Adventsgudstjeneste. Brage var inviteret til en adventsgudstjeneste for beboerne fra Aagaarden og Thomasmindede – i øvrigt var alle andre også velkomne (skønsmæssigt ca. 50-60 tilhørere i alt).</p> <p>Vort program var: Amazing Grace, Der skinner et lys fra en stjerne, Til en lille stald på marken, Kom tro og kom glæde, Julenat og Julen er nær.</p> <p>Camilla "varmede os op" i menighedshuset - nabo til kirken.</p> <p>Grethe Holmriis stod for gudstjenesten, hvori der var indlagt et par fællessalmer: Tak og ære være gud og Dejlig er jorden.</p> <p>Efter gudstjenesten bød menighedsrådet på kaffe med lagkage i kirkecaféen. Et rigtig hyggeligt julearrangement, til synligt stor glæde for beboerne fra de to plejehjem. Også Grethe Holmriis udtrykte stor tilfredshed med Brages indsats, og et genbesøg, er nok ikke umuligt.</p> <p>Ove T. 2. bas</p>
4. december 2011	<p>Vestergården – Julekoncert. Traditionen tro stiller BRAGE op på Vestergården den første søndag i december, hvilket også var tilfældet i år. Vi var ca. 30 sangere, og arrangementet forløb som sædvanligt. Vi sang i 2 afdelinger og ind imellem hyggede vi os med fællessang og hyggesnak med brugerne af centret.</p> <p>Koncerten forløb tilfredsstillende – lokalet er ikke det mest sangbare sted, men der var stor tilfredshed med vor præstation – "Søren Banjomus" var jo også på programmet.</p> <p>Centerrådet havde sørget for det sædvanlige traktament: Kaffe, æblekage og klejner. En rigtig hyggelig eftermiddag.</p> <p>Jens 1. tenor</p>

<p>5. december 2011</p>	<p>Odd Fellow Loge 27, Ansgar – Julekoncert. Torben Flindt havde igen i år bedt Sangforeningen Brage af 1866 synge Julen ind for Odd Fellow Logen, der i dagens anledning havde inviteret konerne med. Vi mødte op i god tid i Logen på Boulevarden og varmede lidt op, inden vi blev kaldt ind i mødesalen. Vi marcherede ind i enkeltkolonne og gik rundt om Juletræet, der var anbragt midt i salen og stillede op til sang. Jeg fornemmede en lidt betuttet stemning blandt sangerne over den meget formelle forsamling i den fornemme samlingsal, hvor stormesteren, og hvad de nu alle sammen hedder, var anbragt i tronstole i hvert sit verdenshjørne i salen, herunder Torben Flindt i fineste stads. Vi leverede vores program, og vandrede ud igen, hvorefter vi fik en tår øl. Det var ikke vores bedste optræden. Der manglede lidt mere frimodighed og glæde i sangene. Keld 2. bas</p>
<p>6. december 2011</p>	<p>Juleafslutning. Dette års arrangement stod 2. basserne for. Der var pyntet festlig op med grønt fra Bent Jacobsens have, bordene var pyntet med rød dug og hvide servietter og lys. Maden var fra Slagteren i Gistrup så rammerne var lagt til en god Juleafslutning. Kl. 19:00 startede festlighederne. De ca. 35 deltagere blev budt velkommen og orienteret om aftenens program som følger: Fællessang fra højskole sangbogen ”Julen har bragt” Spisning – Pålægsbord som Buffet Fællessang fra højskole sangbogen ”En rose så jeg skyde” Julefortælling ved Otto Lange, som havde fundet en aktuel historie som bandt både fortidige og nutidige samfundsproblemer sammen. Underholdning ved ” Life Companion” eller” Leifs Kompagni” Fællessang medbragt af Mads Ellekilde om at Julehandle i grænsebutikkerne. Aktion af julepakker, forestået af auktionarius Svend Aage Dahl som på mesterlig vis formåede at sælge de 25 pakker for kr. 3.040,00. Underholdning ved Brage som sang: Glade Jul Julenat Søren Banjomus (i skikkelse af Jens Vadsholts sangkor) Dejlig er Jorden (som fællessang) Efter lidt hyggesnak ved bordene, sluttede Brage af med ”Ro tyst” og man ønskede hinanden en Glædelig Jul efter en god og hyggelig aften. Bruno 2. bas.</p>
<p>6. januar 2012</p>	<p>Torskegilde. Som gennem de seneste mange år blev Torskegildet afholdt på restaurant Orkideen. Sangerne mødte op i god tid til kl. 18.30 for at hyggesnakke og indtage en velkomst-øl eller bitter inden spisningen startede kl. 19.00. Torsken var rigtig god i år, så vores klagesang til værten over sidste års meget alt for salte sovs og manglende ”bukser” havde øjensynlig båret frugt. Efter at kun nogle få sangere havde sagt ja tak og spist 3. portion blev det tid til udnævnelse af årets sanger. Sidste års udnævnte var Mogens Karlsmose, som derfor skulle finde sin afløser. En opgave, som vi kunne forstå på hans tale om sine bevæggrunde for årets</p>

	<p>valg, han havde taget meget seriøst og grundig overvejet. Valget faldt på 1. bas Ib Maagaard, til stor tilfredshed blandt de forsamlede sangere. I løbet af aftenen var der sædvanen tro de traditionelle indslag fra sangerne. Især De Nattergales "Tømrersangen" med Ib Maagaard som forsanger tog kegler. Også i år havde Bruno medbragt sin guitar, det er dejligt med afvekslende indslag. Herudover fremførtes sange af flere deltagerne, samt fortalt historier, hvoraf især Svend Aage kom med sin part. Punchebowlen gik sin runde med sangernes kommentarer og ønsker for det nye år, og den endte ved formand Frank. Frank viste, at han var tilbage igen efter tids svær sygdom, for han tømte bowlen til sidste dråbe, ligesom traditionen foreskriver. Herefter blev der snakket lidt rundt om, og tiden oprandt for at drage hjemad. Alt i alt en rigtig god aften i godt og nærværende selskab.</p>
23. januar 2012	<p>Torben Flindt - 70 år. I den anledning havde Torben indbudt Brages sangere til brunch kl. 10.00 på selve dagen - i privaten på Liselejevej i Klarup. Stuen var ryddet, så der var pladser til 40-50 personer plus nogen i køkkenet, og der var fuldt hus. Foruden sangerne var familie og venner og naboer mødt frem så vi sad tæt og kom hinanden ved. Traktementet bestod af kaffe, rundstykker og diverse pålæg samt øl og snaps. Alle fik hvad de ville have.</p> <p>Vi sang først fra pladserne ren som en jomfru til den første snaps. Senere fik Mogens, dirigent traditionen tro, dirigeret en større folkevandring op, så vi kunne lave en korisk opstilling, hvorefter vi sang "Gammel øl" samt diverse drikkeviser "Bort alt hvad uro gør", "Ein könig ist der wein", "En kølig pils" og selvfølgelig "Sangerhurra" - til sidst afsluttede vi med "Let me call you sweetheart". Torbens hunde tog det til sig og kopulerede på Ib Maagaards sko. Alt i alt en dejlig dag.</p> <p>Otto 1. tenor</p>
11.-12. februar 2012	<p>Sangerkursus i Vandel. Vi var 7 brage-sangere der drog sydover for at deltage i et sangkursus arrangeret af Dansk Sangerforbund. Underviseren var, en for os ukendt dirigent, ved navn Philip Faber.</p> <p>Vi tog af sted fra Aalborg lørdag morgen (meget tidligt, gab) uden vådt eller tørt. Til trods herfor havde vi en god tur ned til Vandel, hvor kaffe og hjemmebagte boller ventede.</p> <p>Undervisningen startede kl. ca. 09.30 og kørte, dog med de obligatoriske pauser, lige indtil aftensmaden.</p> <p>Her fik vi en dirigent at se for fuld udblæsning. Ingen spildtid eller snak, han havde os, ca. 140 ældre herrer, straks i sin hule hånd.</p> <p>Indstudering af 3 nye sange allerede om formiddag. Det har jeg bestemt ikke prøvet før, men virkelig sjovt og spændende.</p> <p>Efter en god middag var der underholdning af såvel solister og som af kor.</p> <p>Vi Brage-sangere "brillerede" med Tømrersangen og en lettere omskrivning af Torskegildesangen. En helt igennem hyggelig aften.</p> <p>Næste dag, søndag, foregik lidt mere afslappet, og efter en god frokost gik turen tilbage mod Aalborg - en spændende og begivenhedsrig weekend rigere.</p> <p>Preben 1. tenor</p>
11. marts 2012	<p>Skalborg Kirke - Højmesse. Brage medvirkede som kirkekor i hele liturgien, som foruden korsvar bestod af nedenstående 5 fællessalmer:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kærligheds og sandheds ånd (DDS 292) 2. Du gav os efter dit behag (DDS 27)

3. Bliv hos mig kære Herre Krist (DDS 610)

4. Min sjæl du Herren love (DDS 12)

5. O Gud, du ved og kender (DDS 598)

Derudover sang Brage følgende numre flerstemmigt:

- Rejoice In The Lord Always
- Lovsynge Herren min mund og mit indre
- Min Jesus lad mit hjerte få
- Himlens morgenrøde

Kirkens organist Eva-Marie Olesen assisterede os på orgelet.

Efterfølgende udtalte flere kirkegængere, at Brages deltagelse havde været meget flot og stemningsfuldt.

Der var blandt sangerne stor enighed om, at samspillet mellem organisten og koret havde været meget fint, hvilket naturligvis også var medvirkende til det gode resultat.

Karsten Beyer - fødselsdag. Efter højmessens kørte sangerne til plejehjemmet Thulebakken i Hasseris for at synge ved Karstens 87-års fødselsdag. Karsten Beyer har været medlem af Brage siden 1990, men er nu på grund af sygdom ikke længere aktiv i koret.

Koret sang:

- Sangerhilsen
- Morgensang af Elverskud
- Amazing Grace
- Min Jesus lad mit hjerte få
- Bort al hvad oro gör
- Et dansk hurra
- Ro tyst

Karstens familie bestående af hustruen Inger, børn, svigerbørn og børnebørn var til stede, og der blev serveret en lille ”forfriskning” bestående af en snaps samt chips, som Karsten bestemt mente, han skyldte koret. Karsten var meget glad og berørt over koret deltagelse.

Ib Maagaard 1. bas